

## Jamtamot jubilerar

◇ Norrlands nation är den största i stan och det är naturligt att man där redan tidigt funderade på att dela nationen. Nu har det emmellertid inte blivit så utan i stället håller sig nationen med landskapsföreningar där de intresserade kan mötas. Äldst av dessa sektioner inom nationen är Jamtamot som fyller 50 år i dagarna och som i kväll firar sin höga ålder med en festsupé där det i brist på röding skall serveras rensadel.

◇ Fil. mag. Sven-Bertil Jansson som är kunnig i Jamtamots historia och blev jamt 1955 kan berätta att det var sedermera läroverksadjunkten Ossian Ericsson som 1915 tog initiativet till sammanslutningen — i bakgrunden skymtar för övrigt en jämtländsk nationssammanslutning av ännu äldre datum. Utom adjunkt Ericsson som kommer till jubileet är dessa namn att anteckna ur det första protokollet från Jamtamot: Per Lugn, senare berömd som egyptolog, John Andersson, jur. stud. Valdemar Ocklind, med. stud., Gösta Videgård, jur. stud., och Karl Nilsson, fil. kand. 207 27/2 1965

◇ Mag. Jansson framhåller att de som en gång startade Jamtamot säkert kände sig isolerade, de fick inga kontakter omedelbart i Uppsala och de var långt hemifrån. Från början betydde detta att Jamtamots medlemmar var rätt stora lokalpatrioter. Föreningen byggdes ursprungligen upp som en ordensorganisation med olika grader men hela det systemet togs bort så tidigt som 1920. Nu har man av rangskalan bara kvar begreppet storjamt — och det är en hederstitel för dem som har gjort sammanslutningen speciellt stora tjänster genom åren.

◇ För närvarande räknar Jamtamot med 150 aktiva medlemmar och man samlas två eller tre gånger i terminen. Jamtamot är i första hand en kamratförening och den är livskraftig. Det märks inte minst på det faktum att så många gamla jamtar gärna ställer upp vid sammankomsterna: i kväll talar bland andra stockholmsadvokaten Olof Behm, en av de första i föreningen, och tidigare har man kunnat lyssna till t.ex. Gustaf Näsström, Carl-Allan Moberg, Ernst Arbman, Gustaf Hedenvind Eriksson, Aksel Lindström, Nils Thomasson och Per Nilsson-Tannér.

## Jamtar kröntes och bröt arm

□ Vaele e sa ovonsjle kringlu å stor. Det och annat jämtskt tyckte ett hundratal jamtar, som i veckänden samlades på Norrlands nation i Uppsala för att hylla 50-årsjubilerande föreningen Jamtamot. Samtliga iklädda röda luvor och med det patriotiska sinne i behåll.

Det sjöngs jamtska visor, och trubaduren Anders Fugelstad hade för tillfället skrivit en jämtsk frihetssång. Jamtamots egen blåsorkester Phontrattarne konserterade, storjamtar kröntes. Det blev snusdosdragnin och armbrytning, och en jamt betade också storsjöödjurssaxen trots mycket kraftiga protester från medlemmar av Storsjöödjurets Vänners Samfund. Storsjöödjurssaxen lär ha satts ut i Fyris.

Inte förrän vid gryningen började festen att mattas av, men icke de svallande hembygdskänslorna. — Frihet åt Jämtland, krävde Den Jämtländska Frihetsrörelsen med president Yngve Gamlin i spetsen. Frihetsrörelsen understöddes mycket kraftigt av jamten Per-Olof Sundman bl a. DN 2/3 1965



Storjamtarna Ossian Ericsson och Yngve Gamlin träffades vid Jamtamots 50-årsjubileum i Uppsala. Det var Ericsson som grundade Jamtamot 1915.